

Formandsberetning for Foreningen Agape 2016

Som mange andre, er jeg blevet inspireret af Svend Brinkmanns bog ”Stå fast”. I den har han mange gode pointer, og selv om han påstår, at det ikke er tilfældet, skulle man tro, den var skrevet med kristen baggrund. Ikke fordi han nævner Gud og Jesus ret meget i bogen, men fordi nogle af de pointer han har i bogen, er gode bibelske principper.

Nu er det ikke fordi, at jeg vil analysere Svend Brinkmanns bog, og ej heller anmelde den, men den beskriver, hvordan vi har brug for noget at holde fast ved, eller stå fast på, i en tid, hvor alt er i bevægelse, og der ikke rigtig eksisterer nogen holdepunkter.

Alt det, som stort set alle i vores samfund og kultur tidligere var enige om, var en given ting – en fast ting, er i spil og under forandring. Det være sig køn og seksualitet, autoriteter, tro eller ikke tro, definitionen af, hvornår liv er liv og hvornår man kan tillade sig at hjælpe et andet menneske til at dø osv. osv.

Alt flyder og alt er til forhandling og debat. Der er ikke noget fast og givent i vores samfund længere.

Det er en kultur, der opfordrer os til hele tiden at se indad i os selv – og dér finde svarene om os selv, og der finde den bedste version af os selv.

I Agape ønsker vi at give inspiration og hjælp til livet, og ind i alt dette virvar i samfundet og kulturen, vil vi gerne pege på, at der faktisk er noget, der er fast, og på den måde være en modkultur til det, som samfundet dikterer for os.

Vi vil gerne pege på det fundament, vi selv står på, og at der er noget større end os selv, nemlig den treenige Gud. Han er urokkelig og for al tid den samme. Han er klippen, vi kan stå fast og urokkelig på – også selvom det stormer rundt omkring os.

Den normløshed, vi ser i samfundet og kulturen, er forværret de sidste år, og forværres hurtigere og hurtigere i en negativ spiral.

I Agape vil vi hjælpe dem, som eksempelvis rammes af samfundets og kulturens normløshed – og vi vil inspirere til ikke at lade sig diktere af denne.

Det er bestemt ikke populært i dag at pege på nogle faste normer eller stå fast på bestemte holdninger.

Det har vi også mærket i Agape i år, hvor vores arbejde i Basis kom under angreb sidst i foråret.

Radio 24/7 bragte en mandag morgen et indslag med påstande, som var helt ved siden af – og som de senere da også måtte dementere på deres hjemmeside.

Men inden da havde flere nyhedsmedier bragt historien om Basis's arbejde, som der blev stillet spørgsmål ved, bl.a. fordi der i Basis holdes fast ved nogle bestemte værdier.

Og igen blev der stillet spørgsmål ved, om det er rigtigt og rimeligt, at Agape kan få offentlig støtte gennem Tips- og lottomidlerne.

Nu blev mediestormen ikke så voldsom i denne omgang, hvilket formodentlig skyldes, at det var samme uge, at England stemte sig ud af EU – og dermed fik megen fokus. Det er vi naturligvis glade for. Ikke fordi vi har noget at skjule overhovedet, men fordi historien var usandfærdig og fyldt med fejl, hvilket også blev nævnt i dementiet på Radio 24/7.

Det er hårdt for os som forening, at vores berettigelse til støtte fra tips- og lottomidlerne så ofte bringes i tvivl. Og hårdt at tvivlen altid fremkommer på baggrund af arbejdet i Basis, som arbejder med udfordret seksualitet.

Vi har i bestyrelsen sat gang i en proces omkring Basis, som Annette vil komme nærmere ind på i sin beretning.

Vi har på baggrund af de pressesager, vi har haft, udarbejdet en egentlig pressestrategi, som blev sat i værk og fulgt, da historien dukkede op i Radio 24/7.

Jeg vil ikke komme ind på alt det, som pressestrategien indeholder, men bare lige nævne, at vi i bestyrelsen har besluttet og nedfældet, at vi i Agape ikke blander os i politiske debatter samt debatter om kirkepolitik og kirkesyn, fordi vi ønsker at kunne hjælpe dem, der er ramt, uanset kirkeligt ståsted. Og på den måde har vi besluttet, at vi ikke står i frontlinjen, men står bag frontlinjen med hjælp til alle, som har brug for det.

Det vil sige, at vi f.eks. ikke går ud og siger noget om, at dem, som har homoseksuelle følelser, men ikke ønsker at leve det ud, faktisk har ret til det.

På den måde kan Basis komme i klemme ved at være en arbejdsgrænse i Agape – og derfor ser vi som nævnt på, hvordan Basis er bedst stillet, og er i gang med en proces om dette, hvor vi er inde ved noget af kernen af Agape.

Og selve kernen af Agape forsøger vi også at opfylde i vores vision og strategier. Og da vores nuværende vision og strategier blev udarbejdet i 2013, blev de lavet gældende frem mod 2017, hvilket jo er næste år.

Vores nuværende vision siger, at: Agapes kompetencer skal være kendte, så de gør en forskel i flere menneskers liv.

Særligt inden for områderne:

- Parforhold
- Spændingsfeltet mellem tro og psykologi
- Hverdagsdiakoni

Både vision og strategier er jævnlige oppe på vores bestyrelsesmøder, og her har vi set, at det faktisk er meget slidstærke visioner vi fik lavet i 2013, og som vi på ingen måder er færdige med.

Derfor har vi i bestyrelsen besluttet, at vi ikke vil bruge tid og kræfter på arbejdet med nye visioner og strategier endnu, men fortsat arbejde med de eksisterende, og fortsat have dem på dagsordenen ved bestyrelsens møder, så vi kan se, hvornår de trænger til at blive revideret.

Noget andet, som er på bestyrelsens dagsorden en gang årligt, er gennemgang af foreningens forsikringer. Ved sådan en gennemgang kontrolleres, om vi er passende forsikret i forhold til de værdier, vi har i foreningen.

I år gjorde vi ekstra meget ud af gennemgangen, og gjorde flere overvejelser om tegning af ekstra forsikringer. Det førte bl.a. til tegning af en Netbank-forsikring.

En anden forsikring, som vi overvejede, var forsikring af frivillige. Og selv om netop frivillige er en af de største værdier og aktiver, Agape har, så fandt vi det alligevel ikke relevant at tegne en forsikring for de frivilliges arbejde, med baggrund i bl.a. dokumenter fra Center for frivilligt socialt arbejde. Og fordi langt de fleste mennesker har en personlig ulykkesforsikring, som vil dække deres engagement i Agape.

Der ville alligevel ikke være særligt mange tilfælde, hvor forsikringen dækkede, og det ville være en fordyrende omkostning for foreningen.

Som en konsekvens af dette, blev det besluttet, at nuværende frivillige orienteres, som det sker her, om, at de kun er dækket af deres egne forsikringer ved deres engagement i Agape. Og at nye frivillige skal orienteres, inden de starter op i deres opgave.

Vi har som forening en rigtig god medarbejderflok. Og desværre skal vi sige farvel til en af medarbejderne i det kommende år.

Signe, som er foreningens sekretær, har meddelt, at hun ønsker at gå på pension og stopper med udgangen af februar 2017.

Jeg vil på bestyrelsens vegne gerne sige dig stor tak, Signe, for dine år i Agape. Jeg håber at du vil finde det godt at komme på pension og få mere tid til dig selv og familien.

Men det betyder jo, at vi inden længe skal til at finde en afløser på Signes plads. Og når nu vi skal have en ny medarbejder ind, er det naturligt at se på, om arbejdet kan eller skal organiseres anderledes, så vi får stillingen besat med den rette person.

Stillingsopslaget er offentliggjort, og vær gerne med til at sprede det, og prik evt. en på skulderen, hvis du kender den rette person til stillingen.

Der kommer en økonomiberetning lidt senere, men jeg kan allerede nu afsløre, at vi kom ud af dette års regnskab med et overskud. Det er rigtig positivt, og skyldes ikke mindst de ansattes indsats samt et godt fyldt sjælesorgskursus.

Men selv om der er overskud i år, så budgetterer vi alligevel med et underskud i det kommende regnskabsår. Når vi budgetterer, prøver vi at komme med det bedste skøn på, hvor mange gaver der kommer ind, og netop gaver er en joker i vores regnskab hvert år, og er svære at budgettere med.

Derfor vil vi så gerne have nogle flere, der bliver faste bidragsydere, så vi bedre ved, hvad vi har at regne med.

Det er en opfordring vi giver videre til alle vores medlemmer – og også til jer, der er med her i dag.

Men uanset, om du er fast bidragyder eller ej, så vil jeg sige tak for hver en gave, der gives til Agape. Det er nemlig en gave som kan bruges til at hjælpe og inspirere mennesker.

Og ud over det, vil jeg også i år slutte af med at sige en rigtig stor og hjertelig tak.

Vi har nemlig mange ting at være taknemmelige over.

- Rigtig mange mennesker får hvert år - på den ene eller anden måde - inspiration og hjælp igennem Agape
- Vi har meningsfyldte arbejdsgrupper, der rækker ud til forskellige grupper af mennesker
- Vi har en stor flok engagerede frivillige
- Vi har dygtige og engagerede medarbejdere
- Vi har Guds nåde og velsignelse over vore liv hver eneste dag

Jeg vil sige en stor tak til alle de mange frivillige i Agape. Langt over 100 frivillige lægger timer til noget af Agapes arbejde i styregrupper, udvalg, som kursusmedhjælpere, telefonrådgivere, mailrådgivere, bestyrelse og meget mere. Uden alle de frivillige kunne vi slet ikke have en forening som Agape i den form, vi kender det. Så et stort og varmt tak til alle jer.

Også en stor tak til Agapes medarbejdere for jeres store indsats i hverdagen. Tak for jeres engagement, jeres åbenhed, hjælpsomhed og imødekommenhed, som man møder, når man er i huset.

Og også en stor tak til vores bagland for forbøn, for medleven og for økonomiske støtte. Uden netop forbøn og økonomiske bidrag kunne foreningen Agape slet ikke eksistere.

Tak til bestyrelsen for godt samarbejde og med- og modspil. Tak for de mange timer, I ligger i bestyrelsens arbejde hver især.

Og endelig skal der lyde den største tak til Gud, for kærligheden til os, og fordi det er muligt, at have en forening som Agape. Tak for beskærmelse og velsignelse.

Tak for ordet.